

## Vruchtbare aarde is een mensenrecht

Het belang van vruchtbare (landbouw)grond lijkt nog altijd weinig door te dringen tot landschapsarchitecten zoals ook blijkt uit het romantische verhaal over ons polderlandschap door de bekende landschapsarchitect Adriaan Geuze<sup>1</sup>. Maar ons landschap en ook onze expansie als koloniale zeemacht heeft zich alleen kunnen ontwikkelen uit **de surplus van onze bevolking**: moeders die het werkvolk baarden.

Het Bijbelse 'gaat heen en vermenigvuldig u' blijkt al eeuwenlang een zeer omstreden leefregel om het eigen volk te laten groeien t.o.v. de minderheden. De wet van het getal. En het gaat maar door. Eerst de kerk om hun gelovigen in aantal te laten toenemen, daar bovenop de staat voor militaire kracht en nu on top de economie: hoe meer zielen, hoe meer consumenten! Hierdoor is beperking van bevolkingsgroei geen religieus, politiek of moreel doel meer maar blijft een taboe.



*Polderwerkers graven waterafvoer bij aanleg van de Noordoostpolder in 1942.*

Het gaat bij die bevolkingsgroei niet meer om **de kwaliteit van het leven** maar enkel om de kwantiteit. Zowel de verstedelijking als natuurbeheer zetten daarbij onze landbouw onder druk. Wat we niet zien is hoe onze (polder)boeren zaai- en pootgoed, kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en water rondpompen door ons kleine areaal landbouwgrond om toch vooral het 4<sup>e</sup> wereldexportland van agrarische producten te blijven.

Het is opfokken en uitputten in een overspannen landbouwcultuur<sup>2</sup>. Door ons poldermodel hebben we de **duurste** landbouwgrond ter wereld: alleen de Champagnestreek in Frankrijk heeft hogere grondprijzen.

Landschapsarchitecten profiteren van bevolkingsgroei in steden die functioneren als machtssymbolen en met openbare gebouwen die dienen als gemeentelijke prestigeobjecten maar hoeven zich niet druk te maken over mens- en dierenleed zoals overpopulatiestress en bio-industrie. Dat is de achterkant van hun mooie (polder)plaatje.

Hebben we dan geen geschiedenis om trots op te zijn? Uiteraard wel want met onze bijzondere kennisontwikkeling en aanpak hebben we imposante waterwerken en duizenden polders gerealiseerd en ons leefgebied vergroot en bestendig. Maar voor een groot deel is dit werk gefinancierd uit de opbrengsten van de koloniën en dat kent een verleden van uitbuiting, onderdrukking, slavernij en oorlog.

Wij hebben daarom de verplichting iets terug te doen.

---

<sup>1</sup> Zomergasten, 15 aug. 2015

<sup>2</sup> Zembla: De topsporters van de melkindustrie mei/juni 2015



OZG België graaft watertoevoer met de speciale Delphino ploeg in de Sahelregio 2015. Foto: detail van de half maanvormige groeven ca. 7000 per ha.

Als we werkelijk iets constructiefs willen doen: wij hebben door onze poldercultuur niet alleen de kennis maar ook het materiaal - zoals de machines die Geuze zo imponeren - om wereldwijd te werken aan vergroening en vruchtbaarheid van de aarde. Zoals de Naga Foundation

(Justdiggitt) in Kenia dat doet door het op grote schaal graven van geulen voor herstel van vegetatie. Of zoals het Belgische Ondernemers zonder grenzen in Burkina Faso doet door het planten van miljoenen bomen in een uitgekiend plan van Universiteit Gent. Daarmee hebben ze de levenswijze van zo'n 50.000 Afrikanen in enkele jaren tijd **zonder subsidies** verbeterd zodat ze **niet meer willen** emigreren.

Meer vruchtbare grond wereldwijd betekent, ook in ons land, minder druk en meer ruimte voor de boeren om keuzes te maken en aandacht te schenken aan het kwetsbare bodemleven en dierenwelzijn maar vooral een toekomstperspectief voor miljoenen mensen. Ook landschapsarchitectuur zou zich in moeten zetten voor vruchtbare landbouwgrond en voedselbossen wereldwijd. Zeker ook omdat 2015 als jaar van de bodem is uitgeroepen door de FAO/VN. Zodat de plattelandsbevolking niet meer naar de steden hoeft te trekken, waar armoede en uitzichtloosheid wacht.

Recht op vruchtbare landbouwgrond moet een **mensenrecht** worden!



Uitgeverij  
Eko-Azakh

© Ine van Staveren schrijfster van de roman 'Tussen aardappels en aardolie' augustus 2015 lees ook: [www.eko-azakh.nl/artikelen](http://www.eko-azakh.nl/artikelen)

bronnen: [www.justdiggitt.nl](http://www.justdiggitt.nl) en [www.ozg.be](http://www.ozg.be)

Petitie bij Europees Hof voor vruchtbare aarde als mensenrecht start in september 2016 <http://people4soil.eu/index-en.phpp>